

Referat af venskabsbesøg i Vadstena, Sverige.

Besøget foregik i perioden 15.9 til 18.9.2022.

Deltagere: Birgit og Svend Erik Errebo - Pia Lundø og Gudmund Thorarinsson

Formålet med besøget var:

1. Besøge gamle venner
2. Aftale videre forløb for vore venskabsbysamarbejde

Vi startede tidligt torsdag morgen ved 8 tiden fra Æbeløgade. Svend Erik lagde bil til, og vi beregnede en køretid på ca. 8 timer, alt afhængig af trafik og pauser undervejs.

Trafikken gled fint, også i Københavnsområdet og videre over Øresundsbroen til Malmø. Kort efter Malmø fulgte vi motorvejen nordpå mod Stokholm, og det var også ganske uden problemer. Vi indtog en frokost ved 12.00 tiden på et slags cafeteria - der var een ret at vælge imellem, ris, med chilisaucen og friturestegte kyllingestykker.

Vi fortsatte videre mod Vadstena ad motorvejen, ca. 30-40 km før Vadstena drejede vi fra motorvejen og kørte ad en særdeles smuk rute langs Vättern. Midtvejs på ruten langs Vättern indtog vi en forfriskning ved et flot udsigspunkt. Videre det sidste stykke til Vadstena, hvor vi ankom ved 17.00 tiden. Vi fandt hurtigt en p-plads tæt ved det lille hotel vi skulle bo på, og fik os installeret i små men hyggelige og rene hotelværelser. Der var kun 8 rum på hotellet, og det fungerede vel nærmest som et større bed and breakfast sted, hvor de 2 indehavere (mand og kone) selv stod for driften.

Vi var inviteret ud til Sten og Marianne privat, kl. 18.30 til aftensmad. Vi ankom præcis og blev modtaget af nogle ualmindelige venlige mennesker. Vejret var rigtigt godt, så vi indtog en velkomstdrink på terrassen, og snakken gik med det samme, idet Svend Erik og Birgit har mødt vore værter ved tidligere lejligheder.

Sten og Marianne er vegetarer, så det var vi så også for en aften - iøvrigt velsmagende vegetarmad, som blev skyllet ned med et glas vin. Hyggelig og morsom aften - det lover godt for det videre besøg.

Vi gik hjem til hotellet - vel nok ved 22.00 tiden,

Fredag, den 16.9.2022

Efter indtagelse af morgenmad på hotellet, mødtes vi med vore svenske værter fra Foreningen Norden i Vadstena vel ca. 12-14 personer og yderligere 2 personer fra vor norske venskabsby Svelvik, Trond og hans hustru. Der var ingen repræsentanter fra Finland og Island med denne gang.

Vi mødtes ved Rødtårnet og gik i samlet flok ned til Turist- og Erhvervskontoret, hvor vi havde lånt et lokale. Efter en kort præsentationsrunde, var der et længere foredrag af den lokale erhvervschef, og hun fortalte om næringslivet, turismen og andre generelle oplysninger om Vadstena. Et langt og grundigt indlæg, som kunne give os et foreløbigt indtryk af byen/kommunen.

Herefter gik vi alle ned til Folkehøjskolens spisested, hvor vi fik en fin buffet med alt hvad den skal indeholde af grønt og kød m.v.

Kl. 14.00 mødtes vi igen ved Vadstena Slot - en imponerende stor bygning, og på en måde virker

slottet næsten for stort til byen, men det hænger sammen med dets fortid, som kongeslot, og så skulle det formentlig også matche det dengang enorme kloster. På slottet så vi blandt andet en glasudstilling. Det var en god oplevelse, og vi kom lidt i snak med de forskellige deltagere.

Kl. 16.00 samledes vi Klosterkyrkan, hvor der blev serveret kaffe og småkager. Herefter deltog vi i en noget særpræget ceremoni med en pilgrimspræst (måske præst...), som havde allieret sig med en række lokale personer. Ceremonien foregik ved at præsten læste noget op, så læste forsamlingen noget op, så sang de lidt på skift, og sådan fortsatte det en halv times tid, uden at vi forstod ret meget. Til sidst bar præsten og hans følgere (kan man sige..) et stort trækors op igennem gangen til indgangen ved kirken. Herefter var der musikalsk underholdning, orgel og fløjte, det var særdeles smukt. Fløjtenisten hun var medlem af foreningen Norden Vadstena. Afslutningen på besøget var en overraskelse idet vi så alle skulle dyrke lidt Yoga midt på kirkegangen, så vi sluttede med at puste ud og ind, og foretage forskellige øvelser - det virkede lidt "skævt".

Kl. 18.30 samledes vi igen til middag i et lille hyggeligt selskabslokale, som tilhørte en boligforening. Her fik vi en fantastisk Fiskesuppe med alt godt fra havet, fine stykker flytes og det hele sluttede af med 2 vældig store lagkager - det var sager...:) Aftenen iøvrigt gik med meget sang og snak. Der var udleveret et helt hæfte med svenske viser, som vi skulle igennem, akkompagneret af guitarspillende medlemmer fra Foreningen Norden, Vadstena. En på alle måder fin aften, hvor vi igen lærte hinanden lidt mere at kende.

Kl. 22.00 gik vi mætte og trætte tilbage til hotellet, hvor vi lige fik en lille gin inden vi gik i seng.

Lørdag den 16.9.2022

Efter en god nats søvn indtog vi igen vor morgenmad på det lille hotel. Der er efterhånden fyldt godt op på hotellet, idet der er Pride i byen i weekenden. Så alle forretninger har regnbueflag på facaden, og personalet i butikkerne går rundt med Pride symboler, feks. sløjfer i pridefarver.

Vi mødtes kl. 10.00 ved den centrale plads i byen ved Rødtårnet, og kørte i private biler, ca. 10 km uden for byen, hvor vi mødtes ved en helt nybygget ejendom. Ejendommen var speciel på den måde, at der udenom ejendommen var bygget et 400 m2 stort glashus. Glashuset var iøvrigt opført af det fynske drivhusfirma Drivadan, og jeg spottede teknik fra Senmatic i Glashuset. Selve bebyggelsen/boligen, var opført med træbeklædning i 3 etager, og var flot nordisk uden at være prangende. Bygningen er opført af Roja Brimalm og hendes mand. Hun stammer fra Kroatien, og var selvfølgelig glad for den temperatur, og det klima, der nu var inde i glashuset, og der kunne hun nu dyrke alle de planter, hun var vant til fra hendes hjemegn. Ferskentræer, tomater, agurker, talrige andre grøntsager, blomster og krydderurter, samt selvfølgelig vinranker. Spændende besøg. En af foreningen Nordens Vadstena medlemmer, fortalte om "ekologisk bygganda" i Sverige - et langt, også klart for langt indlæg, vi var stået af på halvvejen. Besøget sluttede med en dejlig urtesuppe og brød med ost. Herefter tilbage til byen igen i vore biler. Vi fik lige et par timer i fred og ro på vore værelser, hvor vi kunne tage en lille middagslur.

KL. 15.00 Mødtes vi igen i mødelokaler ved byrådssalen. Her havde vi en time til at diskutere fremtiden for vort samarbejde og virke i Foreningen Norden. Konklusionen efter megen debat rundt omkring bordet, dels om vort besøg i glashuset, dels om fremtiden blev, at vi selvfølgelig skulle bevare kontakten, og søge hver især, at sætte så gode aktiviteter i gang, at vi lokalt kunne få vore medlemmer til at bakke op om foreningerne. Vi foreslog også at starte et samarbejde op omkring unge-feks. Gymnasieelever, som kom 3-4 dage på besøg på skift i de forskellige lande. Idet vi jo blandt andet har udtalelser fra rektor på Nordfyns Gymnasium, om at de meget gerne vil deltage i et sådant udvekslingsprogram.

Ligeledes plæderede Svend Erik også her for samarbejdet med kunstnergruppen i Danmark, som

meget gerne ville besøge de øvrige lande, efter at have været på Island.

Trond gav også udtryk for at Svelvik er klar med venskabsbesøg til næste år.

Konklusion: alle deltagende i mødet var positive for fortsat samarbejde og udveksling i henhold til Foreningen Nordens formål og vedtægter.

Kl. 16.00 mødtes vi igen - denne gang på Klostermuseet, hvor der også var arrangeret foredrag med en guide. Det var virkelig interessant, og Klostermuseet overraskede positivt, flotte bygninger og udstillinger - Vi var færdige ved 17.30 tiden, herefter gik turen tilbage til hottellet, til omklædning til vort pæneste medbragte tøj, inden afskedsmiddagen.

kl. 18.30 Så mødtes vi igen alle for sidste gang i Lions Vadstenas lokaler på havnen. Nogle ret store lokaler med tilhørende mindre hal, og overalt var der loppemarkedseffekter udstillet, fra bøger, porcelæn, tøj, billeder, legetøj, elektronik ja .. alt. Lions bruger lokalerne som salgssted, 2 gange om ugen, og indtægterne herfra går selvfølgelig til hjælpearbejde, men også til hjælp til huslejen. Anders fra Lions (og foreningen Norden) - bød velkommen i de hyggelige lokaler. Og så var der ellers buffet, med alskens salater, kød, kartofler m.v. og til dessert is og kaffe. Der var flere taler undervejs herunder fra Svend Erik, hvor han takkede for den fantastiske modtagelse vi havde fået, og håbede på gensyn næste år i Svelvik. Ligeledes takkede Trond fra Svelvik, og benyttede lejligheden til at indbyde os alle til besøg næste år. Der var også musikalsk underholdning, guitarspil og sange undervejs i løbet af aftenen. Vi forlod lokalet ved 22.00 tiden, mætte af indtryk og mætte af al den mad og drikke vi havde indtaget. Det skal tilføjes, at vi satte vinflasker på bordet, til fri afbenyttelse, inden vi gik i gang med at spise. Igen stille og roligt hjem igennem byen til hotellet.

Søndag den 18.9.2022

Igen mødtes vi ved 8.15 tiden i den lille morgenmadskantine. Der var fyldt helt op af ferierende og pridegæster.

Vi indtog vort måltid, og kørte hjemad ved 10.00 tiden. Men lige inden vi skulle ud og køre på Motorvejen sydpå så kørte vi over til et naturområde der hedder Tåkeren - det er en stor sø, med rigt fugleliv, og med nybyggede udstillingsbygninger m.v. 10 år gamle. Her var vi så heldige at se nogle ornitologer ringmærke små sangfugle, og herefter slippe dem fri igen i naturen.

Vi ankom efter ca. 8 timers kørsel til Bogense ved 20.00 tiden.

I dette referat er ikke medtaget betragtninger omkring kunstnergruppens evt. besøg i Vadstena i 2024. Det vil Svend Erik gøre rede for på anden måde, men der var flere møder og dialoger omkring det Vadstena projekt i 2024.